

20.000 no

ONDER VALSCHE VLAG

tracht de zogenaamde R. K. Boerenpartij

met laster en leugens

de Katholieke Staatspartij

onverhoeds in den rug aan te vallen!

Zie hier hoe door de aanhangers der lijst Obers door slechte voorlichting de waarheid wordt vertrap:

- 1. De Katholieke Staatspartij zou zijn volgens hen, een radicale Ambtenarenpartij, omdat te veel gedaan wordt voor de werklieden!**
WAT EEN ONZIN!
- 2. De Katholieke Staatspartij, zeggen zij, heeft onder de dertig Kamerleden maar plaats voor 2 landbouwkundigen en dit moeten ambtenaren zijn.**
Wij kennen echter als Katholieke afgevaardigden, Landbouw-specialisten: FLESKENS, DEKKERS, AMENT, VOS, VAN VOORST en even vele plaatsvervangers, waarbij mannen uit de praktijk.
Allen zijn voormannen der Boerenstands-organisatie, door de boeren zelf naar voren gebracht en in de Kamer geholpen of daarvoor aangewezen.
Is dat neerslaan der voormannen, zooals Obers zegt!
- 3. Het advies was te sterk, wordt beweerd. Het advies voor de tweede vrije plaats luidde „Een Limburger“.**
Juist, de aanhangers der lijst Obers, vooral in 't Zuiden, hebben dit advies bestreden, door NIET DEEL TE NEMEN aan de stemming in de organisatie en zijn de hoofdzaak der teleurstelling.
Ook Obers heeft de contributie voor de Kiesvereniging niet bijtijds betaald en wel sinds twee jaren. 6 stuivers was het recht in de organisatie niet waard, maar honderden gulden hebben zij er voor over, om uiting te geven aan hun ontevredenheid buiten de organisatie om.
- 4. De Kiescomité's, zegt het circulaire der lijst Obers, zijn de schuld, dat de Limburgsche boeren-candidaat verdronken is.**
En de heer Obers was zelf Voorzitter van een Kiescomité, en maakte propaganda voor een niet-Limburger, niet-landbouwer, maar zeer kapitaalcrachtig persoon! Wie lacht daar?
- 5. De contributie voor onvermogenen wordt door beter gesitueerden opgebracht.**
Is dat zoo verkeerd, om ook de minvermogenen IN VOLLE VRIJHEID te laten deelnemen aan het politieke leven?
Er is bij het Bondsbestuur geen enkele reclame ingekomen, ook niet van den heer Obers.
- 6. De gang der candidaatsstelling deugt niet.**
Dat de toestand niet ideaal is, dat er gebreken zijn, weet niemand beter dan het Bondsbestuur, maar dit is geen reden, om de Katholieke zaak een dolksteek toe te brengen.
Het stelsel is eene proefneming en voor verandering en verbetering wordt gezorgd, maar binnen de organisatie.
- 7. De stemmen op Rutten, wordt beweerd, komen uitsluitend van Pol ten goede. Dit is niet juist. De plaatsvervanger voor No. 1 is uitgevallen, Rutten is dus een plaats hooger komen staan.**
Hij heeft in 1922 en in 1925 steeds een plaats als plaatsvervanger gehad voor de tot Minister benoemde Kamerleden en wat thans de toekomst zal brengen, waar hij ook staat als plaatsvervanger, zal afgewacht moeten worden. Maar één ding is zeker, gaat de vijfde zetel verloren, dan krijgt Rutten nooit een kans.
Wie op Rutten stemt, steunt de lijst waarop zijn naam voorkomt en verbetert zijne kansen.
- 8. Het gaat niet om het Katholieke principep, zeggen de Obers-menschen.**
Is het misschien geen principieele kwestie, dat GEEN zetel verloren gaat aan socialisten of Communisten?
De vijfde zetel is door de Katholieken veroverd met een klein overschot.
Wordt dit overschot verminderd, doordat Katholieken op een dissident stemmen, dan wordt het overschot der socialisten of communisten grooter. Zij krijgen den zetel dien de Katholieken verliezen. Obers komt er toch niet!
Gaat het hier niet om een Katholiek beginsel?
- 9. Bij standspartijen, mits onderling verbonden, blijft de eenheid bewaard.**
Wat een onzin! Wat een misleiding!
Papieren eenheid, zonder macht, klassenstrijd tegen het uitdrukkelijk verbod der Kerk in, zou het gevolg zijn.
In al deze beschouwingen is tegelijkertijd het R. K. program neergelegd, hetwelk de R. K. Boerenpartij zal trachten te verwezenlijken.
Deze zinsnede uit de circulaire Obers toont aan **wat** er achter zit!
Geen enkel programpunt kan in deze circulaire ontdekt worden, wel veel leugens en laster!
Wie er achter zit, blijkt uit het volgende:
- 10. Onze geestelijke overheid wordt beschuldigd van machtsmisbruik en partijdijheid en van verwaarloozing der stoffelijke belangen der boerenbevolking — en dat zegt deze pseudo-Katholieke partij met de valsche vlag.**
Deze oonteerende slag in het gezicht der Katholieke geestelijkheid kan alléén op deze wijze waardig beantwoord worden:

GEEN STEM OP LIJST OBERS
maar ALLE Katholieke stemmen op
LIJST 8 DR. W. H. NOLENS!