

Mr. Erik Dimmer

Aan: Constantijn Huygens

8 juli 1625

272

Bron: Koninklijk Huisarchief, Archief Constantijn Huygens, G1-8.1

[Huygens tekende bij het adres aan:] Dimmer 9 jul. 25

Voorlopige transcriptie

Mijnheere,

De goede opinie die ick hebbe van U.E. discretie doet mij geloeven dat U.E. niet qualick ende heeft genomen de propoesten die ick laetst, ten Waelwijck weesende, met U.E. hebbe gehouden. Des geschiet zijnde ter goeder meeninge tussen U.E. dienste ende uut wetlicke oersaecke. Evenwel soude mij zeer lieff zijn hijervan te sien een cleyn bewijsken van U.E. tot mijne meerdere gerusticheyt. Indien daerbij gevoucht wert iet van 'tgeene aldaer passeert, 't sal mij te liever zijn. 't Van deeser zijde sal U.E. gelieffen door wat nijeus aen te nemen dat de vrouwe van Groenevelt gesegt ende voor seeckere gehouden wert te sullen gaen trouwen met doctor Westerbaen, waarover alle haere vrunden ende geallegeerden in troubles zijn, gelijk U.E. wel dencken can. Sij geven beyde oersaecke bij alle de werelt gesproecken te werden van elcx qualiteyten ende voorgaende comportementen. Veel dingen die men begonst te vergeten, coemen weeder voor den dach ende werden nu ten quaetsten geduydet. De heere van der Mijle, die vercregen heeft te moogen blijffven wonen alhier in Den Hage, compt hijerdoor, neffens alle andere, in nijtense facherije ende ongerusticheyt. Men moet dencken "quod sic fuit in fatis". Alle de jofferen van U. E. kennisse, daer ick van weete, sijn

noch wel. De Heere sij gedanckt de ziekte van joffro[uwe] De Bij
begint te vertrecken ende wert ten besten gehoopt. Mijn dochter is
wel ten bedde. De vrouwe van Calstegen is doot ende begraven.
Hijermede vaerwel ende geloofft dat ick ben, mijnheer, U.E.
dienstwillige altijd,

E. Dimmer

Met grooten haest uut Den Hage, den VIIIen july 1625

[Adressering:] Aen Mijnheere, mijnheere Constantijn Hugens, ridder,
secretaris van Sijne Ex[cellent]ie den Prince van Orange