

Mijn Heere

onder de Hollantsche Brieven vande ick een aen uwe Ed, die van  
Soldaeten onderweest is getransseert. Ick hebbe goetgevonden,  
Dae eenen roek om te maecten, om niet naect in ande gandy to  
wallen. Ick sal my gelucklyc aeyten in gevalle ick d'ere may  
gebben de commandementen Constaent, die ick met paterne  
sal swaeren, ondertussen

Mijn Heere sijne ick wed

Dicijts Dienaer

In Syckden 1632

Christen

Mrn Geere

Mrn Geere van Baylicgem /  
Ridder - deef

*[Faint, illegible handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page]*

*[Faint handwritten signature or initials]*