

Mijn Lerv.

96.

Ja vader gaest mij den oor te sij, & dat admissem  
dat ikke my gescreven haet tot u ghe mit eenen vroeg  
van sondet warden naer linge sal gae, obbedende  
des viants offitieken, dorre landen dor intimatede  
sulc dat ikke geloest, ons corps, d'alt' volle voet  
mijt humpste van daer sulle sij, the sal v di  
van daer mader admissem my sij d'et. daer  
van leemisse te gheue, gelijk d' de van desle mader  
belicen sal te doet, ons sij d'et. niet en  
is verdienstig gheue, oft niet diensting sal sij  
des her van d'inde, ons Isolde alentorffijns  
datt' plie vol hille letter op de portijc  
die d' goeden minne van Rijbroek d' heren van  
linge sondt myt leue te senden, on  
Isolde & attraphe, daerwels des offitie die  
hett linge sal dien toe blyue van d' iustitie  
van werf sij d'et. toe admissem niet mader  
soorterheit daer sal kunnen sij, die anderfint  
pryckel sal loopen, on kunnen Rijbroek  
gebrast te wees, haerwels icke des sal eindigen  
ons myt leue laue sij ons blyue

Mijn Lerv.

28 Dicember

s'van Haerfolle

Ewol dy 2 Januarij  
1633

197

17  
Dit is een brief van Constantijn Huygens aan zijn zoon Constantijn Huygens Jr. De brief is geschreven op 17 juli 1657 en is een antwoord op de vorige brief. In deze brief vertelt hij over zijn gezondheid en hoe hij zich voelt. Hij schrijft ook over zijn werkzaamheden en hoe hij zijn tijd besteedt. Hij geeft ook advies aan zijn zoon over hoe hij zijn carrière moet aanpakken. De brief is geschreven in een handschrift dat moeilijk te lezen is, maar de inhoud kan worden herlezen.

200

  
Mynheer  
Mijnheer Snijders  
~~Kasteel~~ Kasteel van Zuylen  
Hoeft onder presentatie van  
Sri & C. P. H.

Hygmaeia