

de Willem aan Constantijn Huygens. (zie versnitter)

1633.

In de verzameling bevindt zich een dubbele
Brief aan Huygens in 't leger toegezonden en door
desen den 19 October te Maersiel ontvangen van
desen inhoud:

Evangelia, mi frater. Uxor tua huius beneficiis
hodie mane hora decima et quod excurreret
peperit filium maculatum. Quo de tibi
ex animo gratulor et bona oia omnino.
Mater satis bene valet. Tu quoque vale
et salve ab

Tuo in retum veterens.

D. de Willem.

(Later tekenend by Willem)

Haagae 12 Oct. 1633 in rationum
principit camera.