

11/12  
Aan den Heer Ridder CONSTANTIN HUYGENS.



Mijn' Heere,

Had ik mij leernwijs gewaant in zulke stoffe als die van mijnen Laassen, 'k en waar niet ter schoole gekoomen. Wel laat ik mij voorstaan zoo veel te weeten, als dat de wigtige dingen beter van bovenen naa beneden volgens de wet des hemels, dan van ondren opwaarts gaan. Ende als ik in dit stuk een ketter waar, zoo zoud' ik echter een mensch blijven, en denken tegens de menschlijkheit te zondigen, indien 't by mijn schuld toequaam, dat, uit den bron der Vorstl. genaade, opborrelde yet weersmaakelijx voor de godtheit van den oorspronk des zelven: geen duizent ponden 's jaars zullen (vertrouw ik) mijn gemoedt met wroeging zulk eener ondankbaarheit beswaaren. 't op zoeken der oude brieven is geen' ontontgambaare noodt. Heeft U'ed. Gestr. mij des aangeboden, zij is noit, dat mij gedenkt, daar op bestaagen. Al had ik haar ook schoon by 't woordt gewat, zoo zoude mij echter die miltheit verplichten, om U'wer Ed. Gestr. moeten en moeite quijt te schelden. de Heer vander Mijle was laastmaals onleedig tot aanspraak, en belemment met een deel voorspraaken, om raad te plegen. Voor een' wijle heb ik, ter vermaaninge van U'ed. Gestr. de zijne gevraagt, oft 'er eenige papieren, dienstig tot Lantaarne onzer Historien, onder haar berustende waren. zij geliet zich des onweelende: misschien bevonden hebbende, dat dikwijls het 't huustrengen van uitgeleende haave vergeeten wort. Mij waar' leedt van dat volk te zyn. Maar lichtelijc dat U'ed. Gestr. in zoo quaad een bladt niet staat, en besreedende haargeloof voor mij, yetwes verworv' onder haar borgtogt. Vergiffenis: is het den goeden te veel gevergt. Ik kusse op 't nedrigste de handt handtwekster, en vervolgens de maaltser van d'ingeluisterde too gen, welker naabots, zonder aan oft afdoen, is voortgegeveindigt: zijnde 't verberren nocht voeglijk nocht mogelijk,

Mijn' Heere,

U'wer Ed. Gestr.

Verplichtsten, ootmoedigsten

Dienaar

P. C. Hooft.

uit Amsterdam, den 21.<sup>en</sup> van  
Sprockelmaant. 1635.

Van den Heer Rijkman Constantijn Huygens.

Mijn Heer

Handwritten text, likely the main body of a letter, written in a cursive script. The text is mirrored across the page, suggesting bleed-through from the reverse side.

Mijn Heer

Handwritten text at the bottom of the page, including what appears to be a signature and possibly a date or location, mirrored across the page.