

Sweder van Haersolte

Aan: Constantijn Huygens

1 maart 1637

1535

Bron: Koninklijke Verzamelingen Den Haag, archief Constantijn Huygens, G1-8.1

[De brief heeft geen adres.]

Voorlopige transcriptie

Mijnheere,

Ick bedancke U.Ed. gedienslich datte selve belieft heft de missijve van de dickmutschen aen mij te senden, d'welcke ick bij mij sal houden totte komste van den rechter van Linghen, die ick versocht hebbe hier te willen koemen om Sijn Hoecheit kennisse te kunnen geven van de schandelicke proceduren der Munsterschen ten regarde van 't casteel Bevergeern, 'twelck sij mett hunner haneveeren houden besloeten sonder datter ijmant op ofte aff mach gaen ende die tirannie die d'selve den ingesetenen van de graefschap Lingen hoe langer hoe meerder doen, daarvan de perticulariteiten metten eersten an U.Ed. sullen koemen, waermede eindigende, blijve mijn even lanck, mijnheere, U.Ed. dienstwilligen,

S. van Haersolte

Zwol, den 1en maert a. 1637