

Aan den Ridder CONSTANTYN HUIGENS.

10
(-11)

Mijn Heere,



Een jongman alhier, genaamt Simon van Hooven, geraakt zijnde van spelen tot Krakkeelen, voorts handtgemeen met eenen andren jongman van eerlijken huize, ende alzoo tot het ongeval eener neerlaage, belooft zich, dat d'achtbaarheid van U'ed. Gestr. zoo't haar gelieft hem daarmede eenigen onderstandt te doen bij mijnen Heer den Prins van Oranje, veel gelden zal tot bemiddeling der vergiffenisse, die hij denkt te verzoeken aan zijn' Hoogheit. Zijn Vader is geweest Jan van Hooven, Raadt en Fabrykm.^r derer stede, zijn grootmoeder een' dochter van Nielaas Hooft, oom mijns Vaaders; zijn grootvader Jacob Simonszoon de Rijk, hopman, die, van t' begin onzer oorloogen af, veel voor t' Landt gedaan heeft, den Briet helpen inneemen, Vlissingen en Kampveer verzekeren, Sierikzee veroveren: ook niet luttel geleden, als balling sedert d'eerse beroeren; thans gevangen, en gevoert naa Vilvoorde, voorts naa Gent; daar verwezen ter doot; eindelijk ontslaakt nevens den Heer van Aldegonde, in kracht der voorwaarden, waar op Mondragon uit Middelburg ging. U'wer Ed. Gestr. gelieve te oordeelen, oft deere verbintenissen zoo van maagschap in t' bezonder, als van weldaaden genooten in t' gemeen, mij toelaaten, hem ende mijnen Neeve Simon de Rijk, zijnen moederlijken oom, oudtschepen en Raadt alhier, die ook eertijds te voet en te paarde gedient heeft, dit voorschrijven te weigeren, ende te bidden, gelijk ik bidde wel ootmoedelijk, dat U'ed. Gestr. zich gewaardige een behulpzaam woordt t' zijner baate te spreken bij zijn' Hoogheit, in een' zaak, die alle de zijnen, boven al zijn' oude moeder, een deffige, ende doch anderszins swaarmoedige Weduw zoo zeer is drukkende: te meer, dewyl eenige des dooden naaste vrienden, hoewel dikwijls aangezocht door verscheide Liuden van aanzien, zoo Wethouders, als predikanten, tot geene verzoening kunnen beweegt worden. de verwachte gunst in deeren zal hem en alle de zijnen eeuwelijk in U'ed. Gestr. gehouden maaken, ende een knellende knoop zijn aan de verplichting, die in willige hechtenis kout het hart,

Mijn Heere, van

U'wer Ed. Gestr.

onderdaansten, toegedaansten
dienaar

T' Amsterdam van Bloeiimaant 1637.

P. C. Hooft.

Amsterdam den 15ten Constantijn Huygens

Mijn Heer

The original letter contains a detailed account of the author's activities and thoughts, written in a formal, handwritten style. The text is mirrored on the reverse side of the page.

Mijn Heer

Amsterdam den 15ten Constantijn Huygens