

Johan de Knuyt

Aan: Constantijn Huygens

1 december 1639

2278

Bron: Koninklijke Verzamelingen Den Haag, archief Constantijn Huygens, G1-8.3

Voorlopige transcriptie

Mijnheere,

Den cap[iteyn] Abraham Quirijnsen met cap[itey]n Bastiaen Thijssen op stroom gereet liggende om met d'eerste bequame wint offe hantsaem weder den haere marq[ui]s de Noormenthier neffens weynige bootjes tot Calis te convoyeren ende wederomme vandaer spoedich herwaerts te brengen alle de schepen die te Som[m]e ende Calis gereet sal vinden, heb ick de overgesonden depesche aen de agent de Glarsius behandicht ende de versorginge vandijen op 't serieuste gerecommandeert. Dewijle weynich ofte geen schepen op de cust ofte in zee cruysende sijn, sal den heere d'Estrades ter wedercompste mogel[ijck] door dese occasie veel spoediger als door eenige andere kunnen geaccomodeert worden. Gisteren ende vandaege sijn wij met een fascheuse saeke te Vlissingen geoccupeert geweest. Om de verkeerde rapporten te voorkomen hebbe Sijn Hoogh[ey]t wijtloopich al 't gepasseerde in grooter haeste, met 't sobere pampier ende penne in de herberge konde vinden, gisteravondt geadviseert; bidde daerover mijn excuse gelieft te doen ende mij te houden voor die onveranderl[ijck] blijve, mijnheere, Uw E. dienstw[illige] dienaer,

J. de Knuyt

Uyt Middelb[urgh], den eersten december 1639

Samenvatting;

Auteur heeft de kapiteins Abraham Quirijssen (Crijnsen) en Bastiaen Thijssen, wier schepen klaar liggen om naar Calais te varen, een ambtsbericht meegegeven voor Glarsius (De Glarges; agent van de Staten-Generaal en resident in Calais). De heer d'Estrades zal hierdoor veel eerder kunnen terugkeren.