

Mijne Zoon

168.

Captain Steenijck Commandeurde is desftaet, -<sup>3</sup>)  
gheen d' mardi dage, om dat v d' gant afftrents sijn  
tongt v de brida te vde rompt. van Kynsijck aldaer  
gennemt, Gouda, genijstet te maren leijen, soet mij  
enstelicke verloft dat ik v d' desfzen favore sel  
will te commanderen, t welch ik mit de Annus aff  
sij, sy wertroot sij mets op den hew van bederode, in  
hieus dien sy opgeruert is, ten dae gemaect voor  
Jesu inde dage te syn. dat is myn doot en waer graue  
holteit, t welch mi god begin afftrents, dat ik (godt  
toekomende) myn leijt eer langt ewig aetrenen, <sup>-3</sup>)  
v d' gesentgerte te binden, <sup>3</sup>ly inwendelijc

Mijne Zoon

v d' Brinaer  
s van Haerolt

Ende 27. Octob

316

1802.  
Dit is een brief van Constantijn Huygens aan zijn zoon Constantijn Huygens Jr. De brief is geschreven op 18 februari 1652. In de brief vertelt hij over zijn gezondheid en hoe hij zich voelt. Hij schrijft ook over zijn werkzaamheden en hoe hij zich daarbij voelt. Hij eindigt de brief met zijn groetjes en een kus.

319

My Mijz son  
Mijz son van Sulis  
Kavdt ayspernatac das  
sijt sengelit & brade

Jes' gravenzey