

Ja. 9 Oct. 1641. De Kapitein - ingénieur
Jan van de Woude is den afgelopen nacht
overleden. De Prins verheft in hem veel voor
de artillerie en vooral voor de bevestiging
der geweren, die hy verwonderlyk in byspandebede
kende.