

Johan de Knuyt

Aan: Constantijn Huygens

2 augustus 1643

3282a

Bron: Koninklijke Verzamelingen Den Haag, archief Constantijn Huygens, G1-8.3

Voorlopige transcriptie

Mijnheere,

Soo dadel[ijck] uyt de kercke comende, is mij Sijne H[ooghy]ts aenschrijven ende genadich believen door brenger deses behandicht. Sal mij mergen gaen overtieren om Sijn H[ooghey]ts sooveel contentements te doen erlangen als mij eenichsints sal mogel[ijck) zijn, onderentusschen naer mijnne dienstige gebiedenis, blijve altijd, mijnheere, Uw Ed. dienstwillichsten dienaer,

J. de Knuyt

[Naschrift:] Ick bidde het gesworenschap van Colijnsplaet ende 't verboth van de jacht van Fredricxpolder gelieft te gedencken; anders is te beduchten alle het wildt dat ord[inaris] naer de nieuwe polders sich retireert tsamen vernie[..]t opgevangen sal werden.

Middelb[urch] , den 2 augusty 1643

[Adressering: ] Mijnheere, mijnheere Const. Huygens , rid[der], heer van Suylecom etc., ord[inaris] raet ende secret[aris] van Sijne H[ooghey]t, in 't leger