

Johan de Knuyt

Aan: Constantijn Huygens

20 augustus 1643

3349a

Bron: Koninklijke Verzamelingen Den Haag, archief Constantijn Huygens, G1-8.3

Voorlopige transcriptie

Mijnheere,

Het jongste schrijven daermede Sijn H[ooghey]t mij belieft heeft te vereeren is mij ontwijffell[ijck] door inadvertentie ongecachteert door desen bode open behandicht. Ick hebbe geen andere caerten konnen vinden als die hierneffens gaen, die soo in de greffie van de heeren Staten als bij mij gevonden hebbe. Indien vele die Sijn H[ooghey]t niet noodich houdt, bidde bewaert ofte mij weder gesonden mogen worden. Volgens Sijn H[ooghey]ts last sal mij naer 't leger vervougen soo haest de heeren Staten dese weecke sullen gescheyden sijn. Onderentusschen gel[ijck] altijd blijve, mijnheere, Uw Ed. dienstwilichsten d[ienaer],

J. de Knuyt

[Naschrift:] De brieven van Sijne H[ooghey]ts electie en sullen bij de heeren van Middelb[urgh] niet voor de aenstaende weecke geopent werden, soo mij geseht is.

Middelb[urgh], den 20^e augustus 1643

[Adressering:] Mijnheere, mijnheere C. Huygens, rid[de]r, heere van Suylecom etc., ord[inaris] raet ende secret[aris] van Sijne H[ooghey]t, in 't leger