

R. B. M. 17. 86.

1644,

Mijn Heere.

32.

Dese brieven komen over zee, en sullen wat soulagēren het
verlanghen na diegene, die met den ordinarijzen post werden
verwacht. ik en weet niet waar dese nevensgaende, hant
Hoogh^t. souden kunnen vinden, daerom addressere die aen uwe Ed:
denijke het meeste gevoelen is, dat hant Hoogh^t. mede is gelant
tot Berghenopzoom. hiermede nae mijne dienstige gebiedenis,
blyve

Mijn Heere

Uwe Ed: gansch dienstwillige dienaar.

W. B. d. Bronck.

den 15^{en} Octob. 1644.

Middelt.



[Faint, illegible handwriting]

[Faint, illegible handwriting]



Mijn Heere.

Mijn Heere Huyghens, Ridder,
Heere van Zuylichem x. Raedt
en Secretaris van Zijne Hoogheijt
Mijn Heere des Prince van —
oraignes.

