

R. B. M. 17. 86.

1644,

Mijn Heere.

32.

Dese brieven komen over zee, en sullen wat soulagieren het  
verlanghen na die gene, die met den ordinarijzen post werden  
verwacht. ik en weet niet waar dese nevensgaende, hant  
Hoogh<sup>t</sup>. souden konnen vinden, daerom addressere die aen uwe Ed:  
denzike het moeste gevoelen is, dat hant Hoogh<sup>t</sup>. mede is gelant  
tot Berghenopzoom. hiermede nae mijne dienstige gebiedenis,  
blyve

Mijn Heere

Uwe Ed: gansch dienstwillige dienaar.

den 15<sup>en</sup> Octob. 1644.

Middelt.

W. B. d. Bronck.















*[Faint, illegible handwriting]*

*[Faint, illegible handwriting]*





Mijn Heere.

Mijn Heere Huyghens, Ridder,  
Heere van Zuylichem x. Raedt  
en Secretaris van Zijne Hoogheijt  
Mijn Heere des Prince van —  
oraignes.

