

Mijn Heere

De passiepoort voordspandij heb ik becomen, maar dome
de passie mit onderschids sonder connoij van de oorlogseijde
hadde niet van com als mit de oofte windt, men
sijne ope, om de wete of dat ontbent gesijde die
indemont vande windt sonder connoij, de passie poort
is op een extraordinaris maniere mij gegeve, heb ik alle
op ons bestreke ordne laste als mijn coopman de pi gindin
van alle bebeting is de gine pite sijz, zal so voh bij onse
pandij sijz 3000ft: mit wete beboogde, hoe bebetel
indere bewaringe godes is blyue

Mijn Heere

Uw Obedientie dienaar
Johan van Reede.



London 3 Feb. 1645.

Mijn Heere

Mijn Heere Constantin Huygens
Heere van Sulsthem, Ridder
Secretaris van syn Hoortheyd.

