

Johan van Reede, heer van Renswoude

Aan: Constantijn Huygens

3 februari 1645

3883a

Bron: Koninklijk Huisarchief, Archief Constantijn Huygens, G1-8.4

Voorlopige transcriptie

Mijnheere,

De passepoort voor de paerden heb ick becomen, maer dorve de paerden niet oversenden sonder convoy van een oorlochschip, 'twelck hier niet can comen als met een oostenwindt. Ick scrijve op Dover om te weten of daerontrent geen sijn die in de mont van de rivier souden connen comen. De passepoort is op een extraordinaris manier mij gegeven. Ick sall op ons vertreck ordre laeten aen mijn coopman den piqueur van alles te versien ende behulpich sijn. Ende alsoo ick bij onsen Sijn Hoocheyt niet wete te voegen, soo bevele U.E. in de bewaringe Godes ende blijve, mijnheere, U.E. ootmoedigen dienaer,

Johan van Reede

London, 3 februari 1645

[Adressering:] Mijnheere, mijnheere Constantin Huygens, heere van Sulichem, ridder, secretaris van Sijn Hoocheyt