



Mijn Heer

De laetste communicatie die ick met u Ed. vro myn
 vertreck zyt s Graue Hylke hebbe gehouden over aerneminge
 van volck naer Ieremuroken en employ van officieren
 voor desen te water en te lande yedert hebbende, gaff
 my subriet om u Ed. te adresseren de persoon van
 Daey geweest Serj. Major van het Regiment van heer Gual
 Maritz in Brasil met verzoek om denselven sijn Hoort!
 te willen voordringen en bekenet maken. Ich wil van sijne
 capacitejt en meriten niet ondecken latende sulcx door sijn
 Excell. Gual Maritz meer sal allere sijnen, dat hy van
 goede reputatie is, en van ionx op de wapenreus heeft gedragen
 eerst als sersant hier te landen daer naer als Capiteyn onder
 de Coninck van Ieremuroken, en zedert den inre 1660
 tot ider continuelijck in dienst van westindische Comp.
 geweest, beginnen onder Pieter Heyn en jecmployert daeracht
 en daer naer inde corpeten van Bahia, Pernambuco
 omlygende forten en oock Angola met St. Tome, ende
 part hebbende in d'core die aldaer bevochten is. Welke
 adien my oorake gaen om sijne intentie over nieuw employ
 in honorable charge te seronderen en u Ed. sijne persoon
 te recommederen, op betrouwen dat daer aen die Lande
 gesriet dient en by u Ed. wel opgemerck sal worden
 te adres van linden van merite, Ich verafte widom
 subriet te mogen vinden om u Ed. te geuen prece
 hoe sijn ick bin

Mijn Heer

[Handwritten signature]

dienstwillige dienaar
Alex. vander Capellen.

Hug. 37.
Vocht den 24 Apr.
Am. 1695

Mijn Heer

Mijn Heer. Officiers
Ridder heer van Lubben
Raadt en Secretaris van
Sijn Hoogd.

J. van Goyen

