



Koome mitsdesen verzoekken van v<sup>e</sup> red<sup>te</sup> een paspoort voor  
Franciscus Godtschalck der Medicinae Licentiaat tot Ispica in  
Vlaanderen, myn goede vriend, met daerwelcken iek corrspondere  
in matric van Plantin. Sal herwaerts overkomen om den Hof van  
onse Academie te vissen met verschijden rare planten van daer, ende  
wordt heech hy dat dese reyse vordere, Dorchalcken bidde v<sup>e</sup> red<sup>te</sup> dat  
1<sup>e</sup> jare paspoort mij mit den ald-crecken mochte wigesonden worden,  
Inhoudende hier noch daer toe haerde ten dencke betrekken. Bin verzoekt  
dat hier paspoort ewelk van d' andre syde sal mitgebrangen, is  
gegaen sonder de clausule van rebelle provintien, soo dat geen scrupule  
te maecten is om hem een paspoort van hier te vergaen. Sal  
v<sup>e</sup> red<sup>te</sup> lieve panden alhier te leggen mit dochtie verwachten,  
ende mitter daer bestoomen dat iek v<sup>e</sup> red<sup>te</sup> en haerlieden ten hertelcken  
toegedane dienst ben. Wensche dat de schrege my mochten mede  
brangen ope Francisci Salinae de Musica, mons'r verschooten toelichting  
ende v<sup>e</sup> red<sup>te</sup> te henggezien, indien d'schrege die gebruylke hest en  
missen kan, verlange om daer wortk constemeyen daer lepen, ende  
hebbel darvan toelichtinge van mons'r verschooten. Wardende mij  
gansch dienstwielick in v<sup>e</sup> red<sup>te</sup> gewoonlike gantje gehiedende,  
blige nu hergrondige groetnisse,

myjn Herr,

v<sup>e</sup> red<sup>te</sup>

getrouwne Vriende en Dienaar

Adolf van Voorst

Leijden den 10 mey  
1645

Huyg. 37.

1863 ✓



Mijn Heer,  
mijn Heer Constantin Huygens,  
Ridder, Heer van Zutphen die  
Raad in Secretarie van Syne  
Hoedeyd Mijn Heer den Prince  
van Orangie

In den

Hage.

post.

