

Den 20 Junij 1645 zent Prosch aan Huygens
^{door hem}
een geteekend of geuhilderd gezigt op Amerfoort.

«Mijn woonemien is Amerfoort en de andere steden
van't sticht to eten, soo haest allich gheest sal
hebben enighe Werk Indijche Landtstappen
voor Syn Eze. Graef Maurick, daer ich nu
mede betrick ben.»

In 1646 en volgende jaren is hij hoogleeraar bij
de doorluchtige school te Preda, leyfdaar een
kruidkeni aan en geeft onderwijs zoowel in de
kruidkunde als in het Grieksch.