

Maldighem 12 August 1645.

De Prins heeft weder een aanval van feicht,
ook daaraan ten te wryven, dat hy een ghulen
nacht te paard heeft doorgebracht, terwyf zyne
ledige rocht der trein volgt.

Later gewollen ledematen, lovenlijc enz.