

Johan de Knuyt

Aan: Constantijn Huygens

24 september 1645

4127

Bron: Koninklijke Verzamelingen Den Haag, archief Constantijn Huygens, G1-8.3

Voorlopige transcriptie

Mijnheere,

Ick hebbe gisteren met de Bewinthebbers gesproken, alomme mij geïnformeert, oock selfs in de packhuysen geweest ende bevonden met de jongste Oost-Indische schepen geenderhande alcativen ofte zijde tapijten, vouwende schutsels ofte Japonsche rocken, selfs oock niet rairs uyt Indiën gebracht is, ten waere van posteleyen die eerst toecomende martij vercocht sullen werden ende derhalfven noch niet geopent sijn. De Bewinthebbers seggen tot Amsterdam wel eenige schoone zijde tapijten sijn aengecomen, dan wisten niet off die alreede vercocht waren oft noch vercocht souden werden. Mons[ieu]r Beringen was (ten versoucke van sijn heer broeder) tot gelijcken eynde hier oock overgecomen, doch niet konnen vinden dat meriteert. Mij is hertgrondich leet Sijne H[ooghey]t geen aengenaemen herinnert dienste kan doen, mergen ende overmergen werden alle de groffe zijden ende damasten vercocht. Sal mij daerontrent laten vinden om t'examineren off ijert van merite voorcompt. Naerdat met den heer dr. Goffe van alles wijtloopich gesproken hadde, is Sijne H[ooghey]t gisteren ter bevoordering van deselve affairen naer Rotterdam vertrocken ende dese neffens gaende onder mij gelaten om Uw Ed. behandicht te werden, gel[ijck] selfs voorgenomen hadde te doen, indien den pensionnaris van 't landt (die neffens mij in 't comissie is) niet wat sieckel[ijck] geworden was, daerdoor onse overcompste een dach twee ofte drije sal gedelayeert werden, desen tot geenen anderen fine dienende, sal naer mijnne dienstige gebiednisse altijd blijven, mijnheere, Uw Ed. dienstwillighen dienaer,

J. de Knuyt

Middelb[urgh], den 24^e september 1645