

Johan van Reede, heer van Renswoude

Aan: Constantijn Huygens

30 september 1645

4138

Bron: Koninklijk Huisarchief, Archief Constantijn Huygens, G1-8.4

Voorlopige transcriptie

Mijnheere,

Ick ben door vele oorsaken belett mijn rayse te bevorderen nae het leger, waerom of het haest mocht comen te scheyden, scrijve ick aen Sijn Hoocheyt mijn die gerade te willen doen ende mijn schoonsoon capitein Hardenbroeck dan in sijn out garnisoen tot Emmerich te willen laeten comen, waermee ick mede versoeke U.Ed. favuer ende sal mijn seer aengenaem ende het altijts erkennen, want anders, vrese ick, sal het wesen de ruïne van sijn companije.

Stricklandt heeft hier ter vergaderinge overgelevert 'tgene hij seyt genegotieert is tussen haer Hooch Mogende ambassadeurs ende het Parlement ende daernae gaff hij het covenant. Indien Haer Ed. Mogenden dit covenant mede hadden behouden, soo sou hij hebben gescreven ende geseyt dat hij het covenant had gepresenteert, ende dat het bij Haer Ed. Mogenden was aengenomen, ende daer de Londenaers mede geanimeert en de Conincksche tenminsten daeraen doen twijfelen. Dan bij mijn verhaelt waer die steert hing ende tot wat intentie, werdt het geapprehendeert ende geantwoort dat men sijn papier sou examineren. Maer alsoo het covenant desen staet niet aen en ging, dat hij dat terug sou nemen. Hij insisteerde dat men 't wilde houden, want het Parlement in die papieren daer mentie van maeckte, men persisteerde ende hij seer gealtereert most het aenvaerden ende retireerde hem, uut welke contentantie een ijder noch meer merckten sijn verhoolen disseyn. Ick wenste dat alle de provintiën soo wilden gaen.

Hiermede bevele U.Ed. in de bewaringe Godes, U.Ed. ootmoedigen dienaer,

Johan van Reede

Utrecht, 20/30 september 1645

