

Mijn Broer



Bronze doopstuk Antwerpse goudsmidt is van Emants en Confucius' beeld
vrienden van Antwerpen. die voor doopstuk der Palas (Levens groot)
mrs. Elzenda Andreus Boelens, voor zijn brocht grot gemaect.
van mij naer Staden gemaect. alwaar mij velenige zaden mitte
groot voordeel gemaect heeft. gebonden. waerdien T. Harlaeups
is gemaect. ~~Daer~~ mij Elzenda trouweliets moedels (sa in
verder alle voor particuliers gemaect heeft. oock selft velenige
Boelens voor den eer gemaect Saet. die, ich Elzenda, mijn brocht
beemt heeft. alle mide twee maanden teinde, levens groot,
voor den eer besegege. etc. En alfa mij voor den eer Cabanier
viven gelukkige kinders onder landen heeft. inde god sonne vader
dich hysde, gesegd mocht gelijk selft vater w beongt. anno 1646
ende de Liefdekerk te sijn inde w kerke beemt. Daer on ghe
icht mire valken Laetens gom aen iec. als aendien Patron van
de vertreken, we Elzendaen. op ghepu dat zijn brocht. Doec
mij broch aen dieninger, Emants mocht noemden sels van de
persoon w dienre. O doelek mij gheveleing lief soe vaders
oock sal hem mij syjn veindelich ongeluk voer gevoelt etc. &
veindelich Elzendaen. moede moede (alld ghe Elzendaen)
ich den doopstuk fel (lucky) Elzendaen

Mijn Broer

Uit gragegen daerde
M: le Blon.

T Amsterdam: den 2^e Januarij. 1646.

Hug. 37.

