

Johan van Reede, heer van Renswoude

Aan: Constantijn Huygens

23 oktober 1646

4343e

Bron: Koninklijk Huisarchief, Archief Constantijn Huygens, G1-8.4

Voorlopige transcriptie

Mijnheere,

Door den grooten haest heb ick vergeten met mijne missive van de Schans Andries U.E. te senden de memorie van de magistraet van Wijck, soosals ick meyne dat tot rust ende dienst van 't gemeyne sou comen strecken, versoeke die in consideratie te willen nemen. De veranderinge is soo gestelt omdat nootsakelijck van de voorige enige moeten afgaen. Den heere Ruysch ontmoetende mijn aldaer, seggende Sijn Hoocheyt bij missive was versocht om de sake van vrede in Den Hage te willen comen, soodat nu alles aen Sijn Hoocheyt sal staen. Hiermede bevele U.E. in de bewaringe Godes ende blijve, mijnheere, U.E. ootmoedigen dienaer,

Johan van Reede

In mijn schip voor Gorcum, den 23 october 1646