

Johan van Reede, heer van Renswoude

Aan: Constantijn Huygens

ongedateerd

4343h

Bron: Koninklijk Huisarchief, Archief Constantijn Huygens, G1-8.4

Voorlopige transcriptie

Mijnheere,

Wij sijn hier doende om de plaets van den heere Wijck te suppleren met een ander eerlijck man, waerinne hem swaricheden openbaren, ende daerom genootsaecht hier noch enigen tijt te verblijven. Was anders van meyninge om Sijn Hoocheyt mijnen dienst te comen presenteren, gelijk ick noch seer hoope is 't mogelijk te doen voor het scheyden van het leger. Ende boven veele courtosijen die ick van U.Ed. heb ontfangen, versoeke mijn schoonsoon capiteyn Hardenbroeck gedachtich te willen wesen dat sijne companije weder in garnisoen mach comen tot Emmerick, ende sal sulckx in alle occasiën zoeken te erkennen. Ende blijve, mijnheere, U.Ed. ootmoedigen dienaer, Johan van Reede

[Adressering:] Mijnheere, mijnheere Constantijn Huygens, ridder, raet en secretaris van Sijn Hoocheyt, in 't leger voor Hulst