

Herelfde schijft 4 feb. 1646, dat van Weins,  
mannus <sup>van</sup> ~~van~~ Elisabeth van Proheme te kennen  
gegeven heeft, dat zeker sollicitant voor de wiskunde  
niet in aanmerking komt, ondat hij niet gerefor,  
meerd is; het verbul der religie heeft in geenderley  
maeniere met die profesie te doen, also 2 maal  
3 let maecht by d'een woord als by d'ander.

<sup>de jong</sup>  
Kant van Schooten, Leiden 4 Juny 1646 raadt  
aan op de nieuwe Akademie te Preda de wis,  
kunst in het Nidtyts te laten onderwyzen. Dat  
zal studenten daarheen trecken. De officieren  
verstaan gewoonlyk geen Latyn. "ende deselve  
nochtand de kennis derer wetenschap gants  
nootsaekelyk is, voornamelyk der Arithmetica,  
Geometrie, fortificatie en perspectyve." De  
Kardinaal heeft te Richelieu de philosophie  
en al de deelen der wiskunst in 't Franck sloen  
onderwyzen. "Vordert so heb ick sulcks mede tot  
Parys sien practyseren, alwaer Dom. de Roberval,  
mathematicus professor Regius in collegio Regio,  
deser wetenschap wel in het Latyn voorstelt, doch  
hem naderhandt in 't Frans dan expliciert, hebbende  
so ick gezien hebbe ordinairis wel over de 100  
auditioned."