

Mijn lieve

Mijn lieve

Capiteyn Bitter

Van Reede en de zijn schip heeghden te jacht
sijf mij dat de commandant indy jagt is om te
verloofte en syn soocf. dat de waerheit op den
syn moecht verdoet bleef, want door ey brief van
praefijns, dat enige woerd geheyt op den
dare hartagne is, dander end, dat welke day
eender glickeindt moecht woerd, soe verdoet
mij die end he day by dit occasie syn soocf.
he wille biddes eynde Bitter van Reede end
op el dats moecht woerd geheyt, omdat door het
contumacie end in contumacie moghe om
want door d'ermij sal oblijent, sijn contumacie
cane sachte verdoet he day. Ende end de beke
verdoet beasingt gane, d' blyne.

Mijn lieve

Uw Oetmoedige dienaar
Johan van Reede.

Uw Oetmoedige dienaar
Johan van Reede.

[Faint, illegible handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page.]

[Faint, illegible handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page.]

[Faint, illegible handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page.]

[Faint, illegible handwriting]



Mijn Zoon
Lazijn Zoon Comstantijn
Huygens, Widd. J. van
Luyckcom, Widd. J. van
van der V. 5000.

In Grachten

1717

