



Wijne Heer,

ik heb, volgens uwe Edelheits last, met de
Boekverkoopers gesproken over het aannemen
van de 600 Exemplaren, onder uwe Edelheit
bepijpende; is voor antwoordt bekoome: dat,
hoewel hij niet, of zeer weinig, in Latijnsche
saatelling van boeken handelt, hij wel veel
bereit is d'Exemplaren over te nemen; onder
conditie dat uwe Edelheit hem het voordeel
der Privilegie doet geminte. noch verstaet
hij wel te wooten tot wat prijs ~~aan~~ uwe Edelheit
die kostes, of hoe die bij die zonne moet
aannemen. Het sijnt dat Boekverkoopers,
die niet wille, wat de bescheidenheit van
den Heer van staat is oordeel is, gelooven
zijn disaanige voorstellin te doen. maar voor
al zoekt hij met de meeste het Grootste
verke te beginnen, om ander voor te konen,
die mogelijk (indien dit verk lang te dueren)
de ledeige Vuren anders appart zullen verken.
tes laatste verzoekt hij uwe Edelheit contlic
fitze, en ordne waer na hij zich disaanigende
zal reguleren. ik zal indigen met uwe Edelheit
Godes gunste te bevelen; die mij gelijghheit
geef om uwe Ed. te konen dienst doen,
als zijnde,

Wijne Heer,

Rotterdam
19 May.
1649.

Uwe Edelheit Verpligt
Gedruuck

Brandt.

