



Wijne Heer,

ik heb, volgens uwe Edelheits last, met de  
Boekverkoopers gesproken over het aannemen  
van de 600 Exemplaren, onder uwe Edelheit  
bepijpende; is voor antwoordt bekomen: dat,  
hoewel hij niet, of zeer weinig, in Latijnsche  
saatelling van boeken handelt, hij wel veel  
bereit is d'Exemplaren over te nemen; onder  
conditie dat uwe Edelheit hem het voordeel  
der Privilegie doet gemintely. noch verliest  
hij veel te weten tot wat prijs ~~aan~~ uwe Edelheit  
die kostely, of hoe die bij die zonne moet  
aannemen. Het sijnt dat Boekverkoopers,  
die niet weten wat de bescheidenheit van  
den Heer van staat is oordeel is, gelooven  
zijn disaanige voorstelling te doen. maar voor  
al zoekt hij met de meeste het Grootste  
verzek te beginnen, om ander voor te komen,  
die mogelijk (indien dit verk lang te dueren)  
de leedige Vuren anders apart zullen verken.  
te laatste verzoekt hij uwe Edelheit contly  
fitz, en ordne waar na hij zich disaanigende  
zal verdueren. ik zal eindigly met uwe Edelheit  
Godes gunste te bevelen; die mij gelijghert  
geef om uwe Ed. te konen dienst doen,  
als zijnde,

Wijne Heer,

Rotterdam  
19 May.  
1649.

W. Edelheit Verpligt  
Gedruuck

Brandt.

