

06/11.3

Myn Heer,

Ich hebbe voor eenigen dager aan Wd. een bloempie
op parketmen selskens toegegeschickt, daer by versochen,
dat ootmoediglyke, gelyck als nocht toe, dat Wd. dese
geringe giftie geluee aen te nemen, en naer Wd.
gelouen gunste my een eveneis geluee te dragen,
Wd. weet dat het meer geschiert daer de mindere,
geringe dingen aen de moederen geue, tot teken van
duenk dienre deselue sguldig oyn, doch het cuming
maer syn bladeg voor dage, dit doende suly my ten
hoofden obligoren. jch sal my onderebyder geluchich
aiffen om te mogen syn ey blijven.

Myn Heer

Amsterdam, den 29 junij 1661.

Wd. ootmoedige
Oidnareess

Adriana le Thor



Mijn Heer,
Mijn Heer Constantijn Huygens
Heere van Zuyldrem,
inden
Dage

En.



Post