

Widdelburg den 3 november 1670

Mijn heer



Gelukkig zijt de Conventen gelijck en zijt naer
monden verstant, dat in. w. l. ghevoert zijt
mit den Jere Prince van Orange wederom
begehandt te zake besien, om sijn goet
in alle voornemende junportante saken
mit de sijn wijf raedt en volvoerden
degenertie te assisteren; soo gelick ghet
van mijne sekerheit goedvult in. w. l.
dank ende te begroeten sijn noch opofferen
van mijne ghesch ootmoedigh dienst toe
te verlijden den sijn de Almaghtighen
sijn goet majestie van jure bidde
dat ghet sijn ghedij volgemaken man
in. w. l. persoon gheschieden te willen versoen
mit sijn perfect gheschij en volgen te
willen byvoorden sijn mit volken sijn en

constitueert worden met verdrant te betuygen
de nog, noch juist dan niet te verdrant
noon de delyt wy stant, derde de familie.
Dit is de gelykheid van die gelyk, die is
de met de ongeroepst gelyk opw. gelyk.
Joh. blyw

verdrant de gelykheid gelyk.

in de hollen. gelyk ootmoedige dichte
Dit is de gelykheid.

I have the honor to acknowledge the receipt of your letter of the 14th inst. in relation to the above mentioned matter. I am sorry that I cannot give you a more satisfactory answer at present, but I am sure that you will understand my situation. I will endeavor to do all in my power to expedite the business.

Yours very truly,

Constantijn Huygens
 Secretary of the Admiralty

[Faint handwritten mark]

[Faint handwritten mark]

[Faint handwritten signature]