

Huyghen

De wylen de heer Nicolaus van
Oostvliet geseit vint, dat niet
meer, verhoeden niet de
Hage, los verhoeden, dat niet
niet desing a d'ofte t'engge
gelyck t'vont, de h'at l'ly
by de eigendely, in
de l' aldyt niet niet l'at ge
feyder, dat de eigendely
lyst t'indus by niet de f'och
niet t'indus in niet. Cal l'at
vond l'at



Huyghen

Ad. Verboegden de heer

[Handwritten signature]
UB

Biografe w ang
l'at

B.P.C. 1006

Handwritten text at the top of the page, possibly a name or address, written in brown ink.

Main body of handwritten text in brown ink, mostly illegible due to fading and bleed-through from the reverse side of the paper.



Mrs. Har

Mrs. Har by Long bridge
Jan