

CONSTANTIJN HUYGENS [DEN HAAG]
AAN LODEWIJK DE DIEU [LEIDEN]
[17 FEBRUARI 1641]
2641B

Samenvatting: Huygens vraagt De Dieu hem te schrijven wat diens mening is over zijn *Orgelgebruyck*.

Bijlage: *Orgelgebruyck*.

Door De Dieu beantwoord op 11 maart 1641 (**2664**).

Primaire bron: Den Haag, Kon. Bibl., Hs. KA XLVIII, fol. 578r: ontwerp (autograaf).

Vroegere uitgaven: Worp 3, nr. 2637, p. 144: samenvatting.

— Rasch 2007, nr. 2641B, p. 503: volledig, met Nederlandse vertaling.

Transcriptie

De Dieu.

Placuit amicis ac typographis, vir reverende, ut penes me non lateret dissertatiuncula, hyeme, quæ hanc antecessit, super argumento, quali vides, aliud agenti conscribillata. Illam si iudicio tuo, quod seriò fit, submitti pateris, ut quâ me lapsum vel cespitasse reperies indicare non graveris, maximi beneficii vinculo obligaveris eximiæ pietatis ac doctrinæ tuæ cultorem addictissimum,

C.H.

Vertaling

Aan De Dieu.

Vrienden en drukkers, waarde heer, wilden dat deze ¹verhandeling, vorige winter neergeschreven, over een bepaald onderwerp, zoals u ziet, door iemand die meestal iets anders doet, niet bij mij thuis zou blijven liggen. Als u zou toestaan dat dit wordt onderworpen aan uw oordeel, hetgeen altijd in ernst gebeurt, en u er geen bezwaar tegen heeft om aan te geven in welk opzicht u mij tekort vindt schieten, dan zou u met de boeien van een grote gunst een toegewijde vereerder van uw uitmuntende vroomheid en geleerdheid aan u verplichten

Constantijn Huygens.

1. *Orgelgebruyck*.