

Sweder van Haersolte

Aan: Constantijn Huygens

22 juli 1638

S20a

Bron: Koninklijke Verzamelingen Den Haag, archief Constantijn Huygens, G1-8.1

Voorlopige transcriptie

Mijnheere,

Desavent ontfangh brieven van den rechter van Linghen, daerinne d'selve verhaelt dattet Munsterse crijsvolck alle dagen sulcke grouwelicke insolentiën doen dat seluiden noetsackelicken hett lant sullen moeten abandonneren, indien 't nielt voorgecoemen werdt. Vergeeft mij, mijnheere, dat ick nemeere van inportunieteiten ophoude. Hett medelijden dat ick mette arme luiden heb, veroersaeckt hett ende bid datt U.Ed. de arme onschuldighe luiden willett helpen, d'welcke doer brieven an den Churfurst geholpen moeten werden. Maer soe Sijn Ex[cellen]tie enighe weinighe ruterer op hett plattelant wilden senden, soude alles koemen te cesserer, waarmede ick d'selve goeden nacht wensche ende mijn leven blijve, mijnheere, U. Ed. dientwillige diener

S. van Haersolte

[Adressering:] Aen mijnheere, mijnheere van Zulicum, raedt ende secreta[ri]s van Sijn Ex[cellen]tie etc.