

VERTROUWELIJK

1386/105

Canberra, 28 april 1961.

Onderwerp:

Indruk Generaal Nasution.

Dezer dagen dineerden mijn echtgenote en ik op Government House bij de Administrator (waarnemend Gouverneur-Generaal van Australië), die enkele dagen tevoren Generaal Nasution met echtgenote een dag te logeren had gehad. Zoals Uwer Excellentie o.a. uit een bericht langs andere weg van de Staatssecretaris Mr. Bot zal zijn gebleken, is Sir Dallas Brooks een groot voorstander van Nederlands-Australische samenwerking inzake Nieuw-Guinea, en ik vermoed dan ook dat zijn uitnodiging aan mij zo spoedig na het vertrek van Nasution, bedoeld was als een geste om het wel wat onnodige logeren van de Indonesische Minister van Defensie op Government House te neutraliseren.

Sir Dallas heeft mij geen melding gemaakt van bepaalde politieke gesprekken met de Generaal, en zal deze waarschijnlijk ook niet hebben gevoerd, aangezien hij zich als Vertegenwoordiger van H.M. Koningin Elisabeth buiten de Australische politiek houdt. Wel gaven Lady Brooks en hij echter uitvoerig hun indrukken weer van de Generaal en zijn echtgenote. Beiden hadden een zeer plezierige soepele en innemende indruk gemaakt. Dit neemt niet weg dat Sir Dallas in hem vooral gezien had een zeer ambitieus, realistisch en sluw berekend staatsman, die één doel voor ogen heeft, hetwelk hij vast besloten is te bereiken, nl. de opvolger te worden van Sukarno. Hij is zelfbewust, kent zijn kracht, maar ook de huidige politieke grenzen van zijn mogelijkheden, welke hij als realist aanvaardt. Eén daarvan is dat hij een eventueel bevel van Sukarno voor militaire operaties tegen Nederlands-Nieuw-Guinea zal moeten gehoorzamen en dit ook zonder scrupules zal doen. Wat Sir Dallas ten deze vooral getroffen en verontrust had was de kalme zelfverzekerdheid, waarmee Nasution hem bij herhaling had gezegd dat Nederlands-Nieuw-Guinea binnenkort Indonesië zou zijn.

DE AMBASSADEUR:

Zijner Excellentie
de Heer Minister van Buitenlandse Zaken
te
's-GRAVENHAGE.-

(J.G.de Beus)