

MEMORANDUM

5734
912.13 NNP / evt.
(and. N.J)

No. 41/62

Van: Mr J. M. A. H. Luns

Aan: S

Z E E R G E H E I Mcc T
Z
DIO
DOA

Hedenmorgen werd ik bezocht door de Britse Ambassadeur, die mij zeide door zijn Regering te zijn geïnstrueerd mij het volgende over te brengen.

De Britse Regering is door de Amerikaanse Regering op de hoogte gebracht van de inhoud van de brief van President Kennedy aan de Minister-President en van de plannen Bunker. De Britse Regering is van oordeel, dat bedoelde voorstellen bepaald niet ideaal zijn, doch hoopt dat de Nederlandse Regering er "careful consideration" aan zal geven. De Britse Regering is n.l. bevreesd, dat Indonesië tot geweld zal overgaan, hetgeen slechts de communisten in de kaart zal spelen. Uiteraard realiseert Londen zich dat Den Haag uit eigen verantwoording moet beslissen en dat deze verantwoording niet vermindert als gevolg van de adviezen van belangstellende en belanghebbende derden.

Ik heb aan de Ambassadeur uiteengezet, dat deze plannen niet tegemoet komen aan de enige conditie die Nederland stelt, n.l. de garantie van bona fide uitoefening van het zelfbeschikkingsrecht der Papoeas. Voorts heb ik Sir Andrew Noble toegelicht waarom wij tegen de door Amerika gevolgde procedure de grootste bezwaren hebben. Verre van Soekarno meer vriendelijk tegenover het Westen te doen zijn, zou een voortgezette appeasement-politiek, naar Nederlandse mening, ten gevolge hebben, dat zijn positie in Indonesië versterkt zou worden en hem nog onhandelbaarder maakt. Tenslotte heb ik uitgelegd welke gevaren voor een "Congo-situatie" er zouden ontstaan indien dit of een soortgelijk plan door Nederland aan de Papoeas werd opgedrongen.

De Ambassadeur zeide mijn reactie onmiddellijk aan Londen door te zullen seinen.

DEN HAAG, 4 april 1962

(Cfm dictaat Minister)