

Afslorft.
MEMORANDUM
(Doorslag)
No. 16

Van **Mr. J. M. A. H. Luns**
Aan: **Secretaris-Generaal**
Onderwerp:

6223
9/11.21 *London*
ruisen sul.
→ *ke* 9/12.13 *NNG/med*
G E H E I M

T
Z=
DBI
Doa
DEU

Hedenmorgen heb ik de Ambassadeur van Portugal ontvangen en hem, naar aanleiding van de reactie van Minister Matthias op de démarche terzake van Ambassadeur Elink Schuurman, nog eens verklaard, dat de Nederlandse Regering hoopt dat President Soekarno ook niet voor een quasi privé bezoek in Portugal zal worden ontvangen. N

Mocht de Portugese Regering echter onverhoopt toch haar toestemming geven tot een dergelijk bezoek, dan zal de Nederlandse Regering het op prijs stellen, indien alsdan President Soekarno door de Portugese Regering in zeer duidelijke termen wordt gewaarschuwd tegen het gebruik van geweld tegenover Nederlands Nieuw Guinea. Ik verstrekke aan de Ambassadeur op zijn verzoek enige achtergrond omtrent de stand van zaken

∠ mogelijke met betrekking tot ^{agressieplan} Indonesische (bedreiging van N.N.G.)

Voorts verzocht ik de Ambassadeur bij het overbrengen van mijn verzoek nog eens te onderstrepen, dat uitsluitend en alleen de Nederlandse aanwezigheid op Nieuw Guinea dusver Indonesië heeft afgehouden van aanspraken te doen gelden op Portugees Timor. Mocht onverhoopt Nederlands Nieuw Guinea in Indonesische handen vallen, dan is het absoluut zeker dat onmiddellijk daarna Indonesië afstand door Portugal van Portugees Timor zal eisen.

De Ambassadeur zeide dat zulks zeer wel in Lissabon wordt gerealiseerd. Hij zou echter niet nalaten het nogmaals in herinnering te brengen.

Den Haag 16.2.60.