

6522

- Pl  
doss  
1/1

MEMORANDUM  
no. 26.

Van: Mr. N. S. BLOM

Aan: M.

3 maart 1960.

cc. T  
DGPZ  
DBI  
DOA  
DBI/PL  
DOA/OP

912.13 mg  
(Indon) aanval

Geheim

Hedenmiddag bezocht mij de Australische Ambassadeur. Hij deelde mij mede dat zijn Regering aan haar vertegenwoordiger in Djakarta opdracht had gegeven aan de Indonesische Regering op-heldering te vragen omtrent de in de Australische pers opgenomen berichten over de verklaringen welke Nasution in het Indonesische parlement heeft afgelegd. Hij liet mij de copie van het telegram aan Djakarta lezen, benevens de Sydney Morning Herald van 29 februari waarin deze berichten zijn opgenomen, alsmede een hoofd-artikel over dit onderwerp. Copie van dit laatste voeg ik bij. In de Australische persberichten was behalve hetgeen wij in de hier te lande ontvangen berichten lazen, tevens nog vermeld dat Nasution heeft gesproken over het aanmoedigen van binnenlands verzet in Nederlands Nieuw-Guinea.

Ik heb de Ambassadeur bedankt voor deze inlichtingen en hem gezegd dat wij juist aan Harer Majesteits Ambassadeur in Canberra hadden opgedragen de Australische Regering te vragen terzake in Djakarta inlichtingen te willen doen inwisselen zodat wij met voldoening konden constateren dat de Australische Regering deze stap reeds had genomen. Ik heb de Ambassadeur nog gezegd dat wij hetzelfde verzoek in Londen en Washington zouden doen. Ik heb hem toegezegd de heer Lovink over zijn mededeling te zullen inlichten.

Over het bezoek van Chroetsjow bleek de Ambassadeur niet over meer inlichtingen te beschikken dan wij reeds hebben. Met name vroeg ik of de Australische Regering wellicht beschikte over gegevens omtrent hetgeen met de Russische hulp thans in Amboen zal worden gebouwd. Dit bleek niet het geval. Ik heb hem gezegd dat volgens onze informatie drie Russische admiraals en één generaal enkele dagen voor de komst van Chroetsjow in Djakarta arriveerden.

Ik heb nog eens benadrukt dat er zonder twijfel gevaren dreigen van een gewapend conflict, zij het niet vandaag of

- morgen -

MEMORANDUM

Van: Mr. N. S. BLOM

Aan:

- 2 -

morgen dan wellicht over één of twee jaar, waarbij op een of andere manier een incident zal worden uitgelokt. Ook hierom was het goed dat op verklaringen als die van Nasution onmiddellijk gereageerd werd. De Ambassadeur achtte deze verklaringen ook daarom verrassend omdat men in Canberra nog wel eens geleighd was er van uit te gaan dat van de zijde van Nasution in dit opzicht geen gevaren dreigden. Ik heb hem gezegd dat wij het daarmee niet eens zijn.

THE SYDNEY MORNING HERALD  
Monday, February 29  
1960.

GENERAL NASUTION TAKES OFF THE GLOVES.

The Australian Government cannot fail to be deeply disturbed by General Nasution's speech to the Indonesian Parliament on Saturday. He called for the organisation of rebellion against the Dutch in West New Guinea and for its full support by Indonesia even if Indonesian military action against the Dutch was involved. "The resistance of the people in the territory of West Irian", he told Parliament, "should be fostered and intensified, and the Government should clearly state it would support that resistance even if it means war."

These would be disquieting enough words even if they were spoken by a junior Minister. General Nasution is not only Minister for National Security and head of the Army; he shares with President Soekarno the real power in Indonesia. When he says "the Government should" it is reasonable to infer that he means "the Government will" - for, with the President, he is the effective Government of the republic. This inflammatory and warlike statement, the strongest that has ever been made on the subject by any responsible Indonesian, must therefore be taken to represent considered Government policy.

It has to be regarded the more seriously because General Nasution has hitherto shown a sensible caution in relation to West New Guinea, leaving the rabble-rousing to President Soekarno. Yet he has now out-Heroded Herod. The announcement by a man in his position and of his reputation - the one man, moreover, whom the Indonesian Army's jealous regional commanders could be counted on to obey - that the rulers of Indonesia are contemplating the seizure of Dutch New Guinea by force of arms comes as a most unpleasant shock.

It seems to mark a dangerous change in Indonesia's policy. Previously, even the fieriest statements by President Soekarno on West New Guinea have been qualified by the positive assurance that Indonesia did not intend to use force. Now General Nasution puts military action first among the means for "recovering" the territory. In the same speech to Parliament, he declared that it would be won from the Netherlands "militarily, politically or economically". Indeed, his threat to organise and support rebellion in a region under the Dutch flag could of itself be taken as a veiled declaration of war.

The question arises why General Nasution chose this particular time to make a speech of such significance. Is it accidental that it follows immediately on Mr Krushchev's assurance of Russia's support for the Indonesian claim to West New Guinea? It hardly seems likely. Yet Mr Krushchev, in his role of international peacemaker, must surely be somewhat disconcerted. The speech may, of course, have been prompted by the

statements made last week by the Under-Secretary for Netherlands New Guinea Affairs, but its delivery during the Krushchev visit was surely calculated.

In any event, the Australian Government, which has a vital interest in the security and stability of the whole of the island of New Guinea, and which has announced that it supports Dutch sovereignty over West New Guinea, cannot allow such a speech to pass unnoticed. A firm intimation to the Indonesian Government that Australia, while anxious to preserve Indonesian friendship, would regard armed intervention in West New Guinea as an unfriendly act might help to create a greater sense of responsibility in Djakarta.

- - - - -