

*Hoge commissaris te Djakarta (Lamping) aan minister van Buitenlandse Zaken (Stikker), 20 juni 1951*

Mede voor Peters.

Hedenmorgen voldeed ik aan de instructies, vervat in Uw telegram nr. 101 en nr. 104. Subardjo merkte op, dat het hier uitlatingen in de pers betrof en dat de Indonesische Regering zich daarmee niet vereenzelvigde. Ik krijg zeer bepaald de indruk, dat de Indonesische Regering publiciteit zeker niet in de hand werkt, daarentegen het mogelijke doet om opwinding over de Westerlingaffaire op het ogenblik te sussen, conform mijn verzoeken in die richting.

Ik maakte van deze gelegenheid gebruik een persoonlijke brief voor te lezen mij door Slingenberg geschreven; met name vroeg ik aandacht voor de volgende passage:

'Wie schetst mijn verbazing toen na terugkeer men mij enige bekendheid met de notoire Westerling in de schoenen schoof. Ik die de vent zelfs nooit zag en mij immer weinig prijzend over zijn zogenaamde flinkheid uitliet. Het zal mij benieuwen te vernemen van waar deze onzin kwam'.

Ik voegde hieraan toe, dat ik met Slingenberg bevriend ben en dat ik, hem kennende, er voor instond, dat Slingenberg nooit met Westerling had gesproken en voor hem geen sympathie had. Ik voegde hieraan toe voor Slingenberg de volle verantwoordelijkheid te aanvaarden. Subardjo antwoordde dat voor hem een dergelijke verzekering van mij voldoende was, waarmee ik aanneem dat de zaak uit de wereld is en Slingenberg kan komen conform Uw 90, waarmee ik gaarne accoord ga.